



Berichten van de Z.W.O.-commissie

Zeeland bedankt!

In 2018 was het een feit: met meer dan 50 Zeeuwse gemeenten startte de actie 'Zeeland voor Pakistan'. Twee jaar later mogen we deze actie met dankbaarheid afronden. Met deze actie:

- maakten we het verschil in het leven van 615 kinderen met een verstandelijke beperking op het platteland van Punjab;
- droegen we bij aan een beter inkomen voor 631 arme gezinnen;
- zagen 2.183 veehouders het sterftcijfer van hun dieren dalen met 78%;
- en werden meer dan 13.000 scholieren versterkt in hun christelijke geloof.

Hier hebben we maar twee woorden voor: **Zeeland bedankt!**

In het volgend kerkblad zullen we het bedrag, wat we vanuit Wolphaartsdijk hieraan mochten bijdragen, bekend maken, dit omdat er nog een aantal bedragen "onder weg" zijn.

Delta voor Indonesië

Met ingang van dit nieuwe jaar zijn we gestart met deze regionale actie. We richten ons op 3 projecten: 2 projecten op Java en 1 project op Papoea:



Op Java zijn de projecten toegespitst op **straatkinderen** en **boeren**, op Papoea ligt de nadruk op het versterken van de ontwikkeling en positie van **vrouwen** via lokale kerkgenootschappen.

We gaan ons inzetten om deze Indonesische projecten heel dichtbij te brengen zodat we ons betrokken zullen gaan voelen met al deze mensen.

Allerlei smakvolle en leuke acties zijn in voorbereiding!

Op **zondag 16 februari nodigen we u uit op de koffie in de Brug**. Er zal dan lekkers bij de koffie zijn voor € 1,- voor Indonesië.

Elders in het kerkblad heeft u kunnen lezen over de wandeling op zaterdag 15 februari. We willen zondag 16 februari ook wat extra aandacht geven aan "groene kerk-zijn".

Start 40 dagen tijd

Op 26 februari, Aswoensdag, start officieel de 40 dagen tijd. Samen met het volgende kerkblad krijgt u het spaardoosje voor deze periode in huis.

Namens de ZWO-commissie,

Jeanette Binnekamp