

Boekentips

Nu alles is ontregeld en we echte contacten moeten ontberen, is het voor velen moeilijk de weg te vinden om er uit te komen. Dat geldt ook voor onze eigen protestantse gemeenteleden van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge.

Na de volledige lockdown in maart waren we blij dat we met mondjesmaat de zondagse eredienst konden bijwonen en voor wie het niet aandurfden konden dat doen door een livestream verbinding. Zingen was uit de boze, maar daar werd stapsgewijs ook een alternatieve invulling aangegeven. Het voelde goed, zeker toen ook de kinderen aan het einde van de dienst erbij kwamen. Er was weer hoop. Tot half oktober het kabinet met de oproep kwam om vele versoepelingen weer terug te draaien. Aan de kerken werd een dringend beroep gedaan het aantal kerkgangers weer te beperken tot 30. Terug bij af zou je kunnen zeggen. Weg die voorzichtige hoop dat we buiten de eredienst weer andere activiteiten zouden kunnen doen. Koffiedrinken na de dienst, eten met elkaar, samen nadenken over een bepaald thema. Kortom weer deels putten uit het jaarlijks winterprogramma.



Zo mis ik persoonlijk de film- en leesavonden. Het samen kijken en luisteren, het samen praten over wat je raakt en voelt. De lezers onder ons hebben - hoop ik - hun weg wel gevonden om de boeken te vinden waarin ze kunnen verdwalen. Voor wie op zoek is, heb ik wellicht aardige tips:

Kost het moeite om een van de boeken te pakken te krijgen, bel of mail me dan. Je kan ze namelijk bij me lenen. Een nog grotere aanbeveling is om het Liedboek/Zingen en bidden in huis en kerk te pakken en daar eens een tijdje in te grasduinen. Echte troost, hoop en bemoediging.

Veel leesplezier.
Daan Ingelse
Tel.: 612578
E-mail: danielingelse43@gmail.com

